



Bij mij thuis
is alles
anders

Ontwerp: Saskia van Oversteeg, Sas illustraties



Ontwerp, idee en tekst : Saskia van Oversteeg, Sas illustraties

Mogelijk gemaakt door: Plaza Cultura

Kinderen : Nikki, Sacha, Valerie, Boukje, Mats,
Sybe, Noor, Job



**Bij mij thuis
is alles
anders**

Bij mij thuis is alles anders.
Voor mij heel gewoon, maar voor anderen gewoon anders.





Bij mij thuis knippen we in de lente lente bloemknoppen af.
Overall waar we ze tegen komen want wij houden niet van kleur.





Nikki



Bij mij thuis heeft mijn moeder van alle auto's in de straat de spiegels afgehaald
en opgehangen zodat zij zichzelf heel vaak en overal kan zien.
Ze vindt zichzelf namelijk heel mooi.





Sacha



Bij mij thuis doen we pas in de middag de gordijnen open.
Zo lijkt de nacht langer.





Valerie



Bij mij thuis hebben we geen lampen.
De vuurvliegen die bij ons wonen geven ons genoeg licht.







Bij mij thuis dragen we binnen een veiligheidsvestand want onze hond vindt het heel grappig om met zijn staart zijn speeltjes naar ons toe te gooien. Ook als we even niet opletten.





Mats



Bij mij thuis knipt niemand zijn nagels want
wij willen het record 'langste nagels van de wereld' verbreken.







Bij mij thuis maken we iedere dag een tekening over een ander land.
We tekenen er ook een koffer bij en een auto of soms ook een vliegtuig of een boot.
We doen dan net of we daarin stappen en dan naar dat getekende land gaan.
Wij gaan dus iedere dag op reis.





Bij mij thuis hebben we maar één bed.
Daar slapen we met zijn allen in want weghebben maar één slaapkamer.P







Bij mij thuis is het anders dan gewoon.
Gewoon omdat het anders is.

